



De Kluis is ten tijde van Kluisenaar Arnoldus Haesen (rond 1750) een plek geworden waarheen men ter bedevaart trok uit de hele wijde omgeving, om voor zichzelf en vooral voor het vee een goede gezondheid te verkrijgen.

Paardenzegening 2 november 2014

Op 2 november a.s. organiseert BeHAT (belangenvereniging het actief trekpaard) in samenwerking met 'De Kluis' Stichting Sjaasberggank te Walem en Stal Bemelmans te Hulsberg hun jaarlijkse paardenzegening.



De Kluis
Molenweg 2
6305 PT Valkenburg a.d. Geul



Stal Bemelmans
Wissengracht 45
6336 TG Hulsberg

Om 9.00 u. verzamelen we bij Stal Bemelmans voor een stevig ontbijt met spek en ei.

Rond 10.30 u. maken we onze paarden klaar voor de mooie bedevaart rit naar 'De Kluis' te Walem.

Rond 12.30 u. zullen we hier aankomen en om 13.00 u. zal de zegening plaatsvinden onder leiding van Pastoor Jan Janssen. Na afloop is er ook voor de ruiters en koetsiers een kleine versnapering.



De rit zal ons daarna terugbrengen naar Stal Bemelmans alwaar er om 15.30 u. voor de innerlijke mens gezorgd wordt.

De kosten voor deze activiteit bedragen voor leden € 5,00 en niet leden €7,00 p.p..

Wil je meedoen aan deze gezellige activiteit geef je dan vóór 27 oktober op o.v.v. je eigen naam, de naam/leeftijd/ras van het paard(en) waarmee je deelneemt via froukje_schins@hotmail.com.

We hopen van harte jullie massaal op 2 november te mogen verwelkomen!!!!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van BeHAT.