



NIEUWSBRIEF JULI 2014

Beste paardenvrienden,

Na een goed gevierd Lustrum is het tijd voor de volgende activiteit:

Rit voor De Merici.



De Merici is een woonvorm voor mensen met een beperking van Stichting Philadelphia -
-zorg en biedt huisvesting aan 33 cliënten met beperkingen van uiteenlopende aard.

Ik (Froukje) werk momenteel 4 jaar bij De Merici en weet hoe enthousiast de meeste cliënten reageren op dieren en daarmee is deze activiteit een uitstekende mogelijkheid om de bewoners van De Merici te laten ervaren hoe leuk onze hobby is. De posters hingen nog niet op en nieuwsgierige cliënten wilden al direct weten wat er op die flyer met dat paard stond. Inschrijven om mee te gaan op de koets was dan ook zo gepiept.

Op 27 juli a.s. gaat het gebeuren. Om 10.00 uur verzamelen we op de Nieuweweg 25 te Maastricht (glasfabriek). Hier kunnen we de trailers parkeren en de paarden inspannen. De directie van de glasfabriek is zo vriendelijk geweest om deze parkeerplaats beschikbaar te stellen. Dit onder de voorwaarden dat we rekening houden met de vrij

te houden doorgangen in verband met calamiteiten en dat we niet over het bedrijventerrein gaan rondwandelen. Ik verwacht hierbij dan ook dat alle leden onze paarden interessanter vinden dan wat erop de glasfabriek gebeurd. Om 10.45 uur vertrekken we richting Het Vrijthof om de cliënten op te halen, waarna de route zal starten. De route voert zoveel mogelijk in het buitengebied van Maastricht met een pauze waarin we iets te drinken kunnen nuttigen. Na afloop zetten we de cliënten weer netjes op Het Vrijthof af en kunnen wij de paarden gaan verzorgen en thuis brengen. 's Avonds is er voor de geïnteresseerden nog en gezellige afsluiting waarbij we gezamenlijk nog een hapje eten.

Maar nu misschien wel het belangrijkste deel van deze activiteit: de handen en hoeven om deze activiteit tot een succes te maken. Ik heb al een aantal mensen gevraagd om met hun aanspanning op deze dag te verschijnen en de reacties hierop waren positief, mijn dank hier voor. We kunnen echter nog steeds aanspanningen en handen gebruiken om bijvoorbeeld op de pauzeplaats te assisteren. Wellicht vinden mensen het ook wel leuk om gewoon te komen kijken.

In verband met het korte tijdsbestek en de voorbereidingen die nog getroffen moeten worden wil ik jullie vragen **vóór woensdagavond 16 juli 2014** door te geven wie er met eigen aanspanning meerijdt en of jullie willen mee-eten 's avonds, de kosten van het eten zullen ongeveer € 10,00 p.p. bedragen.

Opgeven kan via: froukje_schins@hotmail.com

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Froukje