



NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

Van de voorzitter,

Beste paarden vrienden, de vakanties zitten er voor de meeste van ons op en de zomeravonden worden al wat koeler.

Het was even rustig met betrekking tot de nieuwsbrieven maar gelukkig was onze vereniging druk bezig met allerlei zaken. Helaas zijn de busrit naar Libramont en naar Wendlinghausen niet door gegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren voor beide evenementen. Ook bij onze Duitse kaltblut freunde was de animo voor beide evenementen vrij gering. Jammer.

Mocht er iemand op eigen gelegenheid zijn geweest en wat foto's hebben met wellicht een leuk verhaal, op de website is er nog wel een plekje voor vrij.

In het "Nonke Buusjke" is flink gewerkt en daar breekt de tijd aan van cultiveren en ploegen van de akkers. Theo houdt hier uitstekend verslag van bij op de site van "de historische landbouw".

De ruitergroep zit letterlijk en figuurlijk weer stevig in het zadel. We hebben inmiddels al weer een keer of 4 samen geoefend met een 10-tal personen en de dames zijn druk op zoek naar een geschikt muziekstukje om onze volgende show op te rijden. Aanstaande woensdag wordt er weer geoefend in Banholt bij de fam. Crombach. We kunnen wel wat opbouwende kritiek gebruiken dus kom gerust eens kijken.

Voor wat sfeer impressies zie Youtube onder: **EsmeeEsteban Ruitergroep BeHAT**



Ook de onderlinge wedstrijd van 't Ros Beyaert was een succes. Het was super georganiseerd en ook wij waren er voor uitgenodigd. We hebben ons met een aantal personen op koudbloeden van onze beste kant laten zien. Nog net geen bekertjes weg gekaapt maar dit gaat zeker gebeuren.

Ik denk dat ik voor het hele bestuur spreek als ik de hoop uitspreek dat dit volgend jaar een vervolg krijgt. Misschien wel met een dressuur wedstrijd en kegeltjes parcours met koetsen.

Verder nog even wat lovende woorden over de middag bij de bewoners van Maasveld.

Als vereniging hebben we daar een hele leuke middag meegemaakt. Bedankt aan de organisatoren maar ook aan alle deelnemers van onze vereniging die hun steentje hebben bijgedragen aan deze meer dan leuke dag. Het was warm, voor de paarden zeker maar de emmers water tussendoor zorgden voor wat afkoeling. Zelf ben ik die avond met een glimlach van oor tot oor naar huis gereden en ik denk de andere deelnemers ook!!



Tot slot een interessante mededeling over onze website. Peter heeft inmiddels via de website al enkele mensen kunnen helpen met het verhandelen van trek-, koudbloed paard gerelateerde zaken!

Er komt een vaste rubriek op de website voor deze zaken. Dus als je nog spul hebt liggen.....!!.



Zo, mijn verhaaltje is weer compleet. Ik ga nog wat stallen schilderen en klussen in de weien.

Hoop jullie allemaal te zien op 22 september en anders tot een volgende keer.

Jan Janssen.